



Aan de slag met het filmpje in Bib Lokeren:

Het gedicht:

*Een olifant,
hij wist het zeker,
kon achter zijn slurf.
(Zoals een reus achter zijn hand.)*

*Ik zie je lekker toch nog!
riep een stout kind.*

*En de olifant?
Hij sloeg met zijn slurf
— weg is weg —
dat kind tot in Zwitserland.*

En nu? grijnsde de olifant.

Uit: Geert De Kockere, Er is iets aan de kip met je hand
De Eenhoorn, 2017

Iets over poëzie:

Weten jullie eigenlijk wat dat zijn, gedichten? Dat zijn gedachten die heel dicht bij elkaar staan. Je kunt het een beetje horen aan het woord: gedichten zijn gedachten die heel dicht bij elkaar staan. En zo komt het dat een gedicht meestal veel korter is dan een verhaal. Omdat de gedachten in een gedicht dicht bij elkaar staan. Wie een gedicht schrijft, is een dichter. Ook hier hoor je het: dichter, gedachten dichter bij elkaar. Gedichten zijn dus gedachten. Met andere woorden: wie een gedicht leest, kan gedachten lezen! Echt! De gedachten van de dichter. Wie een gedicht leest, loopt rond in het hoofd van de dichter. Van mij dus. Een beetje voorzichtig dus a.u.b.! En voeten vegen! Anders wordt het daar vuil van binnen.

De opdracht: Het gedicht gaat over verstoppertje. Over verstoppertje en toch zien. Ik weet een leuk spel, een opdracht voor goeie zoekers. En lezers. Noteer heel nauwkeurig de lange zin die ik straks zal zeggen en zoek daarna alle dieren die ik erin verstopte. Je zult meteen de 'olifant' zien. Die is ook heel groot en staat mooi alleen in de zin. Maar zie je ook beter verstopte dieren? Zoals bijvoorbeeld de raaf verstopt zit in het woord 'braaf'? Of nog moeilijker: zoals er een egel verstopt zit in de woorden 'grote gele zon'? Zie je de egel zitten? Welnu, hoeveel dieren verstopte ik in de lange zin die ik verzon. Wie vindt ze allemaal? Ben je klaar? Hier gaan we: ***Een dikke, grote olifant met een meterslange slurf stond te huilen langs de weg naar een mooie verre stad, terwijl een mier, die zelf o zo klein was, hem met haar grote bek, oeioei, haastig zei: Maar toe, kan je niet een beetje moedig zijn en je krokodillentranen aan je voorkant drogen, vooraleer ik gans verzuip en in de beek sterf die jij hier over de weg ellenlang laat stromen?***