



Aan de slag met het filmpje in Bib Waasmunster:

Het gedicht:

*Een kleine papegaai
is een papegietje.
Of wist je dat nietje?*

*Dat zegt hij zelf,
die kleine papegaai,
dat papegietje.*

*Van dat nietje.
Dom dom papegietje!*

Uit: Geert De Kockere, Er is iets aan de kip met je hand
De Eenhoorn, 2017

Iets over poëzie:

Dichters spelen graag met woorden.
Dichters zijn ook vaak uitvinders. Van nieuwe woorden.
Zoals dat 'papegietje'. Dat bestaat niet. Nietje. Dat vind je niet in een woordenboek.
Ik bedacht het zelf. Ik vond dus dat papegietje uit.
Precies dat vind ik zo leuk aan gedichten schrijven: je mag van alles zelf bedenken, uitvinden. De gekste dingen, de vreemdste woorden. En niemand kan zeggen: Dat mag niet, dat bestaat niet. Jawel! zeg ik dan.
Ik vond het zonet uit! Nu bestaat het wel! Ik ben een dichter en ik mag dat.

De opdracht:

Vind zelf eens een nieuw woord uit! Een woord dat nog niet bestaat. Maar het moet natuurlijk wel iets betekenen. Kortom: verzin een nieuw woord voor iets en schrijf erbij wat het betekent. Alsof het in het woordenboek zou staan. En wie weet: als het een mooi, gek of grappig woord is, dan maak ik er misschien wel een gedicht mee ...