



## Aan de slag met het filmpje in Bib Sint-Gillis-Waas:

### Het gedicht:

*Een woeste leeuw  
sloeg met zijn linkerpoot  
vier poezen morsdood.*

*Ik ben een tijger!  
riep snel de vijfde poes.  
En waar dan zijn je strepen?  
vroeg de leeuw.  
Verloren, zei de poes geslepen.  
Maar als je ze vindt,  
mag je ze hebben.  
En weg was de poes.*

*En de leeuw? Hij zoekt nog steeds.  
Tussen droge takken en het groen.  
Naar die strepen.  
En wat hij daarmee  
zou kunnen doen.*

Uit: Geert De Kockere, Er is iets aan de kip met je hand  
De Eenhoorn, 2017

### Iets over poëzie:

“Een gedicht hoeft niet altijd een verhaaltje te zijn. Of iets over gevoelens. Het kan ook gewoon een leuk gesprekje zijn. Zoals hier tussen de leeuw en die vijfde poes. Dan kan je door grappige zinnen te maken er ook een leuk gedicht van maken. Met vraag en antwoord. Als een soort pingpongspel. Ping pong, tik tak ....”

**De opdracht:** Stel dat jij die strepen vond ... Wat zou jij er allemaal mee kunnen doen? Hoeveel verbeelding, fantasie heb je om iets leuks, moois, bijzonders met strepen van die vijfde poes te doen, te maken? Verras mij! En de leeuw? Wie weet, krijg je dan een knuffel van hem..